

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Θεοφιλέστατοι Αδελφοί Επίσκοποι Ταρτού Ηλία, Πάρνου και Σαάρεμα
Αλέξανδρε,
Πανοσιώτατοι πολυφίλητοι Ιερείς και Διάκονοι,
Σεβαστές εν Χριστώ αδελφές,
Εντιμότετοι Άρχοντες,
Χριστεπώνυμο Ποίμνιο της Ιεράς Εκκλησίας της Εσθονίας,

Ο Χριστός, το θείο βρέφος, γεννήθηκε σήμερα στη Βηθλεέμ. Ο Υιός του Θεού καταβαίνει από τους ύψιστους ουρανοί, προκειμένου να μας επισκεφτεί. Γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, μέσα στην έσχατη ένδεια, επειδή δεν θέλησε να κάνει επίδειξη της δόξας Του. Σαρκώθηκε όχι για να κυριαρχήσει στον κόσμο, αλλά για να αναγεννήσει τις καρδιές μας, να μεταμορφώσει τα έγκατα της ύπαρξης αυτών που Τον ακολουθούν. Ήρθε στη γη, εν τω μέσω ημών, προκειμένου να μας δείξει ότι η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που μετράει και ότι όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν μεγάλη σημασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο Εκείνος μας παραδειγματίζει, επιλέγοντας να γεννηθεί ως ο φτωχότερος φτωχός, ως ο έσχατος όλων.

Με το να γεννηθεί με αυτόν τον τρόπο από τη μήτρα της Θεοτόκου, ο Θεός επιθυμεί να μας δείξει ότι δεν το κάνει για να μας αναγκάσει να τον αγαπήσουμε. Αυτό δεν Τον ενδιαφέρει. Αυτό που θέλει είναι να μας πείσει να Τον αγαπήσουμε. Να τον αγαπήσουμε όχι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αλλά ολοκληρωτικά, πλήρως, ανιδιοτελώς, ενώ παράλληλα από την πλευρά του η αγάπη Του για τον καθένα από εμάς παραμένει απεριόριστη. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο γεννήθηκε ο Χριστός: ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, όπως εμείς, προκειμένου να καταργήσει την απροσμέτρητη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους.

Για τον λόγο αυτόν, όταν απομακρυνόμαστε από τον Θεό, απομακρυνόμαστε από όλες τις θεμελιώδεις αρχές της ζωής. Γι' αυτό καθένα από τα βήματά μας για την επιστροφή στον Θεό είναι σημαντικό. Επειδή η εορτή της Γεννήσεως μας προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να καταδυθεί η ύπαρξή μας στο μυστήριο της αγάπης του Θεού, άνευ της οποίας το μυστήριο του ανθρώπου δεν μπορεί ούτε να προσεγγιστεί ούτε να φωτιστεί. Τόσο αλήθεια είναι ότι ο Θεός, που γίνεται άνθρωπος, ανυψώνει τον εαυτό του από την ένδεια της σάρκας μας, για να την εμπλουτίσει και να την επαυξήσει με τη θεότητά Του. Έρχεται να σταθεί μεθ' ημών όχι για να μας αποδώσει και να επιρρίψει ευθύνες για τις πράξεις μας, αλλά για να μας ανακουφίσει από τον πόνο και τη δυστυχία μας, και να μας απελευθερώσει από την ασχήμια της ύπαρξής μας. Έρχεται για να μας ζητήσει να δεχτούμε τη σωτηρία που μας προσφέρει και

όχι για να μας εκμεταλλευτεί. «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!», λέγει ο Ἰησοῦς (Λκ 12, 49). Αυτή η φωτιά είναι η συγχώρεση και η συμφιλίωση. Ναι, ο Χριστός δεν ἦρθε εν τω μέσων ημῶν μας, για να μας κρίνει, αλλά για να μας σώσει.

Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, η εορτή της Γεννήσεως λειτουργεί στη γη, όπως ένας πραγματικός σεισμός, ο οποίος, με τη δύναμή του, καταλαμβάνεται από την θεία οικονομία της σωτηρίας του κόσμου, η οποία αποτελεί το επίκεντρο του ίδιου του σεισμού. Για τον λόγο αυτόν, η εορτή της Γεννήσεως συνιστά τη γενέθλια στιγμή ολόκληρης της ανθρωπότητας. Θεωρείται εορτή σύνολης της δημιουργίας. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ταπεινώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε «με αυτή την ταπείνωση σύνολη η κτίση οδηγήθηκε στην πληρότητα». Για εκείνους που το δέχονται, το μυστήριο της Γεννήσεως είναι μυστήριο του μεγαλείου της ταπεινότητας, του πλούτου που εκπηγάξει από τη φτώχεια, από την ελευθερία στην υπακοή. Με μία λέξη, ο Χριστός με τη Γέννησή του απευθύνεται προς όλους εκείνους που είναι ταπεινοί στην καρδιά, επειδή είναι σε θέση να αφήσουν τον εαυτό τους να οδηγηθεί στην αληθινή λατρεία μπροστά στην φάτνη του. Αυτό συμβαίνει στην καθημιά ύπαρξη που αναζητά με τρόπο άδολο και ανυπόκριτο την αλήθεια, δηλαδή το θαύμα της επιστροφής από το σκοτάδι στο αληθινό φως που μας προσφέρει η γέννηση του Κυρίου. Αυτό το θαύμα δεν είναι δυνατό να μας αφήσει αδιάφορους, τόσο στα μάτια του Θεού όσο και στα μάτια του κάθε ανθρώπου, του αδελφού μας. Η κοινωνία με τον Θεό συνεπάγεται πράγματι κοινωνία με τον συν - άνθρωπο, μέσω της οποίας αποκαλύπτεται η αγάπη μας για τον Θεό.

Εν τούτοις, άλλοι γίνονται πιο τολμηροί. Αναρωτιούνται εύλογα πώς είναι δυνατόν ο Θεός να γίνεται άνθρωπος; Η πίστη δεν συνιστά προϊόν συναισθηματισμού αλλά προκύπτει από την ικανότητα του ανθρώπου να κινείται σε ένα χώρο, όπου η λογική και η νόηση δεν μπορούν να εξηγήσουν το μυστήριο. Αυτοί που αμφιβάλλουν ή αρνούνται την Αλήθεια δεν είναι σε θέση να συλλάβουν αυτό το μυστήριο. Επιδιώκουν να ελαχιστοποιούν την σημασία του γεγονότος της σάρκωσης και της ενανθρώπησης του Θεού στον κόσμο. Αυτοί ενεργούν σαν τυφλά ή ανώριμα παιδιά. Η από μέρους τους άρνηση του Θεού δεν βασίζεται στην ύπαρξη γεγονότων που σχετίζονται με την Αλήθεια, αλλά στην αυθαίρετη χρήση του αυτεξουσίου τους, αφού ο Θεός αρνείται να τους να τους εξαναγκάσει για οτιδήποτε. Σε τέτοιο βαθμό απιστούν, ώστε, όσον αφορά στους ίδιους, η γέννηση του Θεανθρώπου δεν μπορεί να εκληφθεί ως εκδήλωση της άπειρης αγάπης του Θεού, αλλά κυρίως ως τραγωδία του ανθρώπου, ως δική τους τραγωδία, μπροστά στην απόρριψη αυτής της αγάπης.

Το θαύμα της Γεννήσεως δεν σταματά ποτέ. Υπερβαίνει το λογικό μας, τις αμφιβολίες μας, την αυτάρκεια, τη ρουτίνα των πολλών μάταιων ενεργειών

μας. Προκειμένου να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο, χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία, να σταματήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από το πρίσμα του εγωισμού μας. Το θαύμα της Γεννήσεως ανανεώνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, στην διάρκεια της οποίας, ο Χριστός γεννιέται στην καρδιά κάθε πιστού. Ο ναός του Θεού μεταμορφώνεται τότε σε σπήλαιο της Βηθλεέμ και το ιερό θυσιαστήριο σε φάτνη. Σε εκείνο το σημείο ο άρτος του Λόγου του Θεού μοιράζεται για τη ζωή όλων των λαών της γης.

Είθε το φως που μας φωτίζει από το σπήλαιο της Βηθλεέμ να είναι για όλους μας μια στιγμή πλήρους χάριτος. Είθε το νήπιο Ιησούς, να ελεήσει και να ανακουφίσει όλους εκείνους που πάσχουν, πονούν και υποφέρουν: τους φτωχούς, τους αρρώστους, τους φυλακισμένους, τους ανάπηρους κάθε είδους, τους κοπιώντες της ζωής, αυτούς που εγκαταλείπουμε στις στράτες της ύπαρξης από αδιαφορία ή αμέλεια. Είθε το νέο έτος 2020 να είναι για την πολυαγαπημένη μας Εσθονία και για ολόκληρο τον λαό της, μια χρονιά ευημερίας, ασφάλειας, ευτυχίας και ειρήνης. Αμήν!

Ταλλίνη, Ημέρα της Γεννήσεως του Χριστού του σωτηρίου έτους 2019.

+ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας